



## Elisabethkerk in **GRAVE**

Het was me al eens aangeraden: bezoek Grave, want dat is een mooi vestingstadje. Groot is mijn verrassing als ik daar een naamgenote van ons blad leer kennen: de Elisabethkerk! Natuurlijk mag zij in ons magazine niet ontbreken.

**U**iteraard ben ik heel nieuwsgierig: is deze kerk, die als enige in Nederland uitsluitend gewijd is aan Sint-Elisabeth, ook het aanzien waard? Bij binnenkomst ben ik perplex en loop op mijn tenen verder. Wat een bijzondere sfeer en schoonheid. Ik weet bijna niet waar ik mijn blik het eerst op moet richten, zoveel is er te bewonderen.

### Barok

Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit indrukwekkende monument in de loop der eeuwen zoveel ellende heeft moeten doorstaan: storm, bliksem,

water en vuur, oorlog en instorting. Maar er is in 1802 ook de bisschop van Roermond. Hij haalt uit een voormalig klooster in Zuid-Nederland vele beelden en barok kerkmeubilair en geeft het een plaats in deze Graafse parochiekerk. Dit wordt ons allemaal verteld door pastoor Aarden en historicus Hans Alkemade.

### Schatkamer

Mijn ogen worden getrokken naar de rijk gedecoreerde preekstoel die als het ware wordt gedragen door Franciscus van Assisi, en blijven rusten op het weelderige hoofdaltaar met

pilaren, beelden en ornamenten. Alles hier komt tot leven in contrast met de sobergrijze, glanzende vloertegels. Persoonlijk vind ik ook de schilderijen waarmee de muren in 1904 zijn bedekt een plezier voor het oog. In de zomermaanden is deze bischopskerk elke middag open voor publiek. Iedere eerste zondagmiddag van de maand is er een rondleiding. Dan opent de kerk ook haar 'schatkamer' vol monstransen, kelken, gewaden en vele andere rijkdommen.

Adres: Sint-Elisabethkerk, Hoofdweg 1, 5361 EW Grave, [www.st-elisabethparochie.nl](http://www.st-elisabethparochie.nl)